

1 Vẫn tiếp tục trong việc tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa kiểu người thuộc linh và kiểu người tôn giáo. Bây
2 giờ tôi sẽ nhìn vào những gì Kinh thánh nói về các việc chết như sự trái ngược với các việc tốt và các việc
3 xấu.

4
5 Tôi đã xem xét trong bài học trước rằng tồn tại một sự khác biệt giữa các công việc của xác thịt...các điều
6 xấu...là thứ rõ ràng tới mức thậm chí lương tâm cho tôi biết về chúng...còn các việc chết, là những việc có
7 thể trông tốt nhưng là những công việc xuất phát từ nguồn gốc dơ bẩn. Tôi đã xem xét hai vấn đề này trong
8 bài học trước...ví dụ các công việc được hoàn thành miễn cưỡng...thúc ép làm không có sự vui mừng...hay
9 các công việc được thực hiện không xuất phát từ tình yêu với Đức Chúa Trời.

10
11 Tôi sẽ tiếp tục xem xét một số công việc khác mà trông bên ngoài có vẻ tốt nhưng là các việc chết trong mắt
12 Chúa...được thực hiện mà không có sự nhiệt thành. Trong sách Khải huyền chương 3 câu 15-19 Chúa phán
13 với trưởng lão của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: “Các ngươi hâm hâm...ngươi không nóng cũng không
14 lạnh...các ngươi không hăng hái...các ngươi nửa vùi.” Và Chúa nói: “Ta ước ngươi hoặc nóng hoặc lạnh.”

15
16 Rất nhiều người nói: “Có ít còn hơn không có gì.” Nhưng dường như Chúa không tin như thế. Ngài nói: “Ta
17 ước ngươi lạnh...nghĩa là chết...hoặc hăng hái có nghĩa là sống.” Nhưng kiểu tin Chúa nửa vùi này...Chúa
18 nói ta không thích. Và cuối cùng Chúa nói trong câu 19: “Vì thế, hãy sốt sắng.”

19
20 Các công việc nửa vùi là các việc chết. Điều răn Chúa Jêsus trích dẫn từ trong Cựu Ước tại sách Mác 12 câu
21 30 nói rằng tôi cần phải “yêu Đức Chúa Trời” và Ngài không chỉ dừng ở đó. Tôi phải “yêu Đức Chúa Trời
22 hết tâm lòng...hết tâm hồn...hết tâm trí...và hết cả sức lực của mình.” Ngài nói rằng đây là điều răn hàng
23 đầu. Nói cách khác, trọn vẹn con người tôi phải yêu Đức Chúa Trời. Ví dụ khi tôi thờ tôn Chúa...sự khác
24 biệt giữa thờ tôn Chúa hết lòng và nửa vùi là khác nhau rất lớn. Khi tôi ngợi ca Chúa tôi có thể nói:
25 “Haleluja” và một người khác cũng có thể nói: “Haleluja”...nhưng có thể tồn tại khác biệt rất lớn giữa hai
26 người. Lời của người này xuất phát từ sâu thẳm tâm lòng. Người đó biết ơn Chúa vô cùng và thật sự ngợi
27 khen Chúa với cả tâm lòng mình...nhưng Tôi đã thực hiện đầy đủ các nghi lễ. Tôi nói lời chính xác. Không
28 có gì là tội lỗi khi nói: “Haleluja”...nhưng nó là việc chết nếu không xuất phát từ sâu thẳm tâm lòng tôi. Nó
29 không có sự sống. Sự thờ tôn và ngợi ca của tôi phải xuất phát bởi cả tâm lòng. Ví dụ khi tôi cầu nguyện, tôi
30 nghe một số người cầu nguyện và tôi ngủ gật...ý tôi là họ không nói điều gì sai trái tội lỗi trong lời cầu
31 nguyện của mình nhưng tất cả những việc làm ấy là việc chết. Cũng vậy có rất nhiều người tham gia vào
32 những buổi nhóm họp cầu nguyện chết. Một buổi nhóm họp cầu nguyện chết nghĩa là gì? Liệu có phải người
33 ta cầu nguyện những điều tội lỗi tại đó? Không. Họ cầu nguyện cho điều tốt lành nhưng chúng không có sự
34 sống.

35
36 Việc làm...sự cầu nguyện...ngợi ca...hoạt động được thực hiện không có sự nhiệt thành là công việc chết.
37 Kinh thánh nói trong sách Rô-ma chương 12 câu 11 rằng tôi phải “được hăng hái trong tâm linh...nhiệt
38 thành trong tâm lòng”. “Có lòng nhiệt thành” nghĩa là hăng hái trong lòng. Trong Cựu Ước có một điều luật
39 trong sách Lê-vi chương 6 câu 13 rằng: “Giữ cho ngọn lửa trên bàn thờ cháy liên tục, không tắt.” Nó không
40 được tắt. Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Hãy thổi ngọn lửa của các món quà từ Chúa (ân tứ) bên trong con.” Sẽ
41 là nguy hại nếu để lửa tắt. Vấn đề là tôi không được thực hành chúng theo cách nửa vùi. Tôi cần phải thổi
42 lên một ngọn lửa...thậm chí cả các ân tứ Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Chỉ bởi vì có một số
43 người lạm dụng các ân tứ Thánh Linh không có nghĩa là tôi cần phải bỏ qua chúng và ném chúng vào sọt
44 rác. Không, tôi cần phải thực hành chúng trong cách đúng đắn.

45
46 Có lẽ rất nhiều hội thánh Cơ đốc ngày nay đang không ngập chìm trong tội lỗi nhưng họ không có sự
47 sống...thiếu lửa của Thánh Linh. Họ không lạnh...nhưng họ cũng chẳng nóng. Và Chúa nói toàn bộ hội
48 thánh Lao-đi-xê: “Bởi vì các ngươi hâm hâm nên ta sẽ nhổ các ngươi ra khỏi miệng.” Các việc chết dẫn đến
49 kiểu tin Chúa mà không có sự sống...là thứ cuối cùng Chúa sẽ chối bỏ. Tôi cần phải ăn năn vì các việc chết
50 thực hiện mà không có sự nhiệt thành.

51
52 Và tiếp theo, điều thứ 4, các việc chết là công việc được thực hiện mà không có đức tin. Trong Kinh thánh
53 Cựu Ước không có câu sau “sự vâng phục của đức tin”...mà chỉ có “sự vâng phục.” Tôi vâng phục bởi vì

54 Chúa bảo phải vâng phục. Nhưng khi đến thời kỳ của Tân Ước, tôi thấy trong phần đầu tiên của sách Rô-ma
55 chương 1 và trong phần cuối của chương 16 câu này được lặp lại "...sự vâng phục của đức tin." Gia-cơ nói
56 rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Tôi cũng có thể nói rằng việc làm không bởi đức tin cũng
57 là việc chết bởi vì không có đức tin thì không thể khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Giả sử tôi làm một việc tốt
58 nhưng không bởi đức tin...thì đó là việc chết. Ví dụ, tôi cầu nguyện nửa giờ và cầu nguyện cho rất nhiều thứ
59 quan trọng...nhưng không tin Đức Chúa Trời sẽ làm những việc ấy thì những lời cầu nguyện ấy có ích gì?
60 Có ích gì khi nhóm cầu nguyện cả 1 tiếng mà không tin Đức Chúa Trời làm nổi 1 điều cho tôi. Chẳng phải
61 đó là việc chết hay sao? Bạn có thể cầu nguyện cả đêm mà vẫn chỉ là một việc chết khi làm nhưng không tin.
62 Cầu nguyện không có đức tin là việc chết. Thực chất, một phút cầu nguyện có đức tin với Chúa còn dễ chấp
63 nhận hơn nhiều so với cầu nguyện cả đêm mà chỉ là nghi lễ và không có đức tin. Các việc làm thực hiện
64 không có đức tin là việc chết. Tôi không chống lại việc cầu nguyện dài...thậm chí Chúa Jê-sus cũng cầu
65 nguyện cả đêm. Rất nhiều khi tôi cần phải cầu nguyện như thế. Nhưng Chúa Jê-sus cầu nguyện cả đêm mà
66 không phải là việc chết. Ngài cầu nguyện trong đức tin. Đức tin nghĩa là sự tin quyết cá nhân. Trong sách
67 Rô-ma chương 14 câu 22 viết: "Người tin điều gì, đó là việc giữa người và Đức Chúa Trời." Chúng ta phải
68 có sự tin quyết vào những chân lý của Kinh thánh. Đức tin tôi có được nói đến ở đây đó là sự tin quyết của
69 tôi trước Chúa. Nếu tôi làm việc gì mà đơn thuần là bắt chước ai đó hay đơn giản vì có người giảng lời Đức
70 Chúa Trời dạy như vậy...mà không có sự tin quyết cá nhân mình thì đó là việc chết. Có thể đó là việc tốt và
71 có thể người giảng lời Chúa dạy giáo lý và bảo tôi làm điều ấy theo một số cách và tôi bắt chước người
72 đó...thì điều ấy không mang sự sống đến cho tôi.

73

74 Bắt chước luôn mang sự chết. Hãy để tôi đưa cho bạn một ví dụ của điều này. Trong sách Hê-bơ-rơ chương
75 11 câu 29 nói rằng dân Israel bởi đức tin đã băng qua Biển Đỏ. Sau đó Kinh thánh nói rằng những người Ai
76 Cập bắt chước họ và điều gì đã xảy ra? Họ bị chêt chìm! Bắt chước mang điều gì đến cho người Ai Cập? Sự
77 chết. Trong khi người Israel đi qua với đức tin thì những người Ai Cập không có đức tin. Họ chỉ bắt chước
78 những gì dân Israel làm và đó là việc chết...việc đó được viết lại để cảnh cáo chúng ta. Tôi có thể thấy
79 người khác làm việc tốt bằng đức tin...ví dụ người đó làm công việc phục vụ Chúa bằng đức tin. Và tôi bắt
80 chước người đó thì chuyện sẽ như thế nào? Một việc chết. Chúa không kêu gọi tôi làm công việc đó. Vì thế
81 tôi không bắt chước việc phục vụ Chúa giống như người khác hay thế mạnh người khác có. Kinh thánh nói:
82 "Hãy nói tiên tri theo lượng đức tin của anh em." Sách Rô-ma chương 12 câu 6 Chúa không muốn tôi là
83 người bắt chước...giống như một con vẹt chỉ biết bắt chước người khác. Ngài muốn tôi có sự tin quyết cá
84 nhân và những gì tôi làm không có sự tin quyết cá nhân là một việc chết...thậm chí kể cả đó là việc tốt.
85 Chúa không coi trọng nó vì nó không xuất phát từ mối quan hệ cá nhân của tôi với Chúa.

86

87 Hãy can đảm lên...Chúa không muốn tôi giống ai khác. Ngài muốn tôi là tôi. Ngài tạo nên tôi để là chính tôi
88 với tính cách đặc biệt của mình...với xuất thân riêng, môi trường giáo dục riêng...hãy tạ ơn...và hãy làm
89 điều tôi có thể. Làm như thế với Chúa còn dễ chấp nhận hơn nhiều là tôi bắt chước ai đó khác.

90

91 Thứ 5, đây là cách tôi có thể làm các việc chết khi làm gì đó...đó là làm việc tốt nhưng làm vì lợi riêng và
92 thanh danh riêng. Chúa phán bảo lãnh đạo hội thánh Sạt-đê: "Các ngươi có tiếng sống." Có thể đôi lúc tôi
93 làm các công việc của giới Cơ đốc để có tiếng là tôi "sống". Tôi có thể xây dựng một danh tiếng và tiếp tục
94 danh tiếng ấy nếu tôi cứ tiếp tục làm một số công việc. Trông việc đó có vẻ rất thuộc linh trong mắt của
95 những người khác nhưng Chúa thấy thứ nằm sau mọi việc của tôi là động cơ. Tôi muốn có được tiếng là
96 sống. Kết quả là gì? Tất cả các việc làm của tôi là việc chết. Tất cả mọi thứ tôi làm để gây ấn tượng cho
97 người khác là việc chết. Việc sống là việc thực hiện để làm Chúa vui lòng. Việc sống được thực hiện kín
98 nhiệm chỉ trước mặt Chúa mà thôi. Khi tay trái tôi không biết tay phải tôi vừa làm gì. Nơi tôi giấu kín điều
99 đó...tôi cầu nguyện và tôi không để ai biết mình cầu nguyện. Tôi kiêng ăn để cầu nguyện và tôi không để ai
100 biết mình kiêng ăn. Đây là những việc sống. Nhưng việc chết là việc làm để gây ấn tượng cho con người. Đó
101 là những việc tôi chăm chú nghĩ đến và được nổi danh nhờ điều đó. Trong sách Công vụ chương 7 câu 41
102 khi Stephen (Ê-tiên – theo Kinh thánh tiếng Việt) nói về người Do Thái lúc ở trong nơi hoang mạc và sử
103 dụng cách biểu đạt "Họ tôn thờ công việc do tay mình làm ra." Điều này nghĩa là gì? Nó có nghĩa tôi làm
104 việc gì đó rồi cứ ngấm nghĩa công việc mình và nói "Ôi, mình đã làm một việc tốt." Vua Nê-bu-cát-nét-sa
105 bước trên nóc cung điện của mình tại Babylon, chúng ta đọc trong sách Đa-ni-ên 4:30: "Chà, đây là vương

106 quốc vô cùng lớn mà ta đã gây dựng...một cung điện lớn với các vườn treo..là những thứ phải khiến con
107 người nghĩ về ta.”

108

109 Khi tôi phục vụ Chúa và làm việc gì đó. Có thể Chúa sử dụng tôi trong một số công việc phục vụ Chúa, sau
110 đó tôi xem lại việc đó giống kiểu của vua Nê-bu-cát-nét-sa và nói: “Việc tôi đã làm thật là to tát.” Tôi nghĩ
111 về những gì người khác phải nói về công việc của mình...đó là một việc chết. Tôi phải cất bỏ tất cả những
112 tư tưởng ấy và ném chúng vào sọt rác. Đó là Babylon. Những gì vua Nê-bu-cát-nét-sa xây dựng là Babylon
113 và những gì tôi làm cũng là Babylon. Những hành động công chính của tôi trong mắt con người là một sự
114 gớm ghiếc đáng bị đổ đi vào sọt rác trước Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói trong sách Lu-ca 16 câu 15: “Vi
115 sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời” Nếu tôi không triệt để trong việc loại trừ
116 các việc chết khỏi cuộc sống mình tôi sẽ không bao giờ trở nên một con người thuộc linh. Nếu tôi làm công
117 việc của Chúa, ví dụ vì lương được trả là làm việc chết. Chúa có thể cho tôi tiền để chăm lo cho nhu cầu của
118 tôi nhưng nếu tôi chỉ phục vụ Chúa vì tiền thì đó là gì? Tôi có thể gọi đó là công việc của giới Cơ đốc nhưng
119 tôi không thể gọi đó là phục vụ Chúa. Tôi đang phục vụ cả Chúa cả tiền. Nguyên Chúa giúp mắt tôi được
120 mở ra để tôi được tự do khỏi các việc chết.