

1 Chúa muốn tôi đối với con người và vật chất như thế nào? Tôi cần phải yêu con người và sử dụng vật chất.  
 2 Nhưng trên thế giới ngày nay điều gì đang diễn ra? Người ta yêu vật chất và sử dụng con người. Trái ngược  
 3 lại hoàn toàn. Bởi vì con người đang đi theo ma quỷ. Còn Chúa Jêsus là tấm gương của tôi. Hãy nhìn lên  
 4 Ngài và học từ Ngài.

5  
 6 Một trong những điều tội lỗi đã làm được với thế giới này đó là nó đảo lộn mọi thứ. Ý niệm về giá trị của tôi  
 7 cũng bị đảo lộn. Thế giới đầy những con người nghĩ tiền bạc quan trọng hơn Đức Chúa Trời. Với miệng lưỡi  
 8 họ sẽ nói Đức Chúa Trời quan trọng hơn tiền bạc nhưng cuộc sống lại thúc giục, đẩy họ đi...những điều họ  
 9 đang sống cho mình chứng rằng tiền quan trọng hơn Đức Chúa Trời. Một thế giới giống như vậy đang bị đảo  
 10 lộn. Và giữa thế giới đảo lộn này Đức Chúa Trời đã sai con cái của Ngài đến để cho họ thấy cách sống đúng  
 11 đắn. Nhưng con cái Chúa đang sống như thế nào? Liệu có bao nhiêu người tin Chúa khi tôi quan sát cuộc  
 12 sống của họ tôi có thể nói họ tin rằng Đức Chúa Trời quan trọng hơn tiền bạc? Có rất ít, rất ít. Phần lớn số  
 13 người tin Chúa cũng tin rằng tiền quan trọng hơn Đức Chúa Trời. Đây là một minh chứng về một thế giới bị  
 14 đảo lộn.

15  
 16 Và khi tiền bạc trở nên quan trọng hơn Đức Chúa Trời thì tiền cũng trở nên quan trọng hơn con người.  
 17 Chúng ta yêu tiền hơn yêu con người. Đây là một bi kịch. Chúa Jêsus đã đến để chỉ cho chúng ta thấy chân  
 18 lý...rằng Đức Chúa Trời là Đáng quan trọng hơn tiền bạc, và con người quan trọng hơn tiền bạc. Và nếu như  
 19 điều này chưa bước vào tâm trí tôi thì khi ấy tâm trí tôi vẫn còn đang bị méo mó. Nó vẫn đang bị đảo  
 20 lộn.

21  
 22 Có nhiều thứ Chúa ban cho để sử dụng...mọi thứ vật chất như tiền bạc, đồ ăn, trái cây, rau xanh và tất cả  
 23 mọi thứ trên thế giới được ban cho, không phải để yêu nhưng để sử dụng. Nhưng con người được ban cho  
 24 chúng ta không phải để sử dụng mà để yêu.

25  
 26 Tôi có sử dụng con người không? Thế giới đầy những nhà máy và văn phòng, nơi những doanh nhân sử  
 27 dụng con người cho mục đích của mình...để đạt được mục đích của mình thì họ sử dụng con người. Tất  
 28 nhiên họ trả lương cho người ta, càng ít càng tốt nhưng với mục đích giúp công việc kinh doanh của họ và  
 29 chính họ được tiến thân. Đây là điều có thể hiểu được trong thương trường nhưng điều tương tự cũng đang  
 30 xảy ra tại những tổ chức của người tin Chúa, các hội thánh nơi những người lãnh đạo 'được gọi là' tin Chúa  
 31 đang sử dụng con người để tiến thân. Những người như thế chưa hiểu về tình yêu của Chúa Jêsus. Họ chưa  
 32 hiểu trân trọng con người có nghĩa là gì. Họ sử dụng con người vì mục đích của riêng mình. Họ chưa được  
 33 biến cải sang cách nghĩ đúng đắn. Tâm trí họ chưa được đổi mới.

34  
 35 Nhưng với Chúa Jêsus thì sao? Chúa Jêsus không bao giờ sử dụng bất kỳ ai để tiến thân. Ngài yêu con  
 36 người. Ngài biết rằng con người còn có giá trị gấp nhiều lần vật chất. Hãy nghĩ về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt – kẻ  
 37 đã phản bội Chúa Jêsus và tôi sẽ thấy một tấm gương rõ ràng. Giu-đa là người giữ tiền trong nhóm môn đồ  
 38 và bất kể khi nào mọi người dâng tiền cho nhóm đó là nhóm ở cùng Chúa Jêsus thì Giu-đa giữ tiền. Vậy  
 39 người ta dâng tiền cho ai? Có phải họ dâng tiền vì coi trọng Giu-đa hay họ dâng vì họ coi trọng Chúa Jêsus?  
 40 Rất rõ ràng, họ dâng tiền vì coi trọng sự phục vụ của Chúa Jêsus...có thể vì sự chúa lành của Ngài...có thể  
 41 vì bài giảng của Ngài và Chúa Jêsus cầm lấy tiền rồi bảo Giu-đa hãy giữ lấy. Nó hoàn toàn không phải tiền  
 42 của Giu-đa. Tiền đó đến vì Chúa Jêsus phục vụ con người. Nhưng Giu-đa đang làm gì với số tiền đó? Hắn  
 43 ăn cắp và sử dụng cho riêng mình những Chúa Jêsus vẫn yêu Giu-đa. Ngài sẵn lòng mất số tiền đó nếu Ngài  
 44 có thể cứu được Giu-đa. Ngài không phiền khi Giu-đa ăn cắp số tiền đó. Ngài quan tâm đến linh hồn của  
 45 hắn. Đó là một tấm gương của Chúa Jêsus về thái độ đối với người khác. Ngài muốn cứu con người khỏi sự  
 46 bại hoại của tội lỗi – là thứ khiến họ coi trọng vật chất hơn con người.

47  
 48 Chúa Jêsus chia sẻ gánh nặng của con người. Ngài nói lời ân hậu với những người thát bại trong trận chiến  
 49 của cuộc sống...những lời động viên khích lệ với những người bị trà đạp. Ngài không bao giờ coi bất kỳ ai  
 50 là vô giá trị. Họ có thể là những người không có văn hóa, thô lỗ, không nói năng tử tế hay dốt nát nhưng họ  
 51 vẫn là những người cần được cứu. Và Ngài đã đến để ban sự sống của Ngài cho họ. Kinh thánh nói khi Đức  
 52 Thánh Linh đổ đầy lòng của một con người với tình yêu của Đức Chúa Trời thì điều xảy ra đó là người đó  
 53 trở nên giống Chúa Jêsus trong cách cư xử với người khác.

54 Câu hỏi ở đây là: Nếu tôi là một người tin Chúa thì Đức Thánh Linh đã đầy dẫy bên trong tôi chưa? Đâu là  
 55 bằng chứng rằng lòng tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Sách Rô-ma 5:5 nói: “Vì tình yêu thương của Đức  
 56 Chúa Trời đó đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đáng đã được ban cho chúng ta.” Một dấu hiệu của  
 57 việc được đầy dẫy Thánh Linh đó là lòng tôi đầy dẫy tình yêu thương với người khác. Và tôi sẽ trở lại trạng  
 58 thái đúng đắn. Tôi sẽ không còn bị đảo lộn nữa. Tôi sẽ trân trọng con người hơn vật chất.

59  
 60 Chúa Jêsus không bao giờ coi trọng giá trị vật chất. Ngài sử dụng chúng. Ngài làm việc trong xưởng mộc  
 61 khi Ngài sử dụng vật chất, làm việc để kiếm sống. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ đi qua xưởng mộc của Ngài  
 62 và làm gãy món đồ đặt tiền Ngài vừa làm xong thì Chúa Jêsus sẽ làm gì? Liệu Chúa Jêsus có nổi cáu và hét  
 63 vào mặt đứa trẻ rồi đuổi nó ra ngoài hay không? Không! Chúa Jêsus hẵn sẽ bé đứa trẻ lên, hôn nó và nói:  
 64 “Đừng lo lắng nha cháu, mọi chuyện ổn thôi. Ta có thể làm cái khác.” Ngài yêu con người. Ngài yêu trẻ con.  
 65 Những thứ đồ vật chất không có ý nghĩa với Ngài. Những món đồ vật chất chỉ giúp con người sử dụng. Ngài  
 66 không trở thành một người thợ mộc để trở nên giàu có. Không, Ngài yêu con người chứ không phải vật chất.  
 67

68 Khi Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí tôi, tôi có thể thấy nhiều điều theo cách Chúa nhìn vào chúng. Tôi thấy  
 69 con người như cách Chúa nhìn. Tôi thấy vật chất theo cách Chúa nhìn vật chất. Và một trong những lời cầu  
 70 nguyện quan trọng nhất tôi cần cầu nguyện nếu tôi muốn là một người thuộc linh đó là cầu xin Chúa giúp tôi  
 71 thấy người khác như cách Chúa thấy họ. Để thấy những đồ vật chất như cách Chúa nhìn chúng. Kinh thánh  
 72 sách Sô-phô-ni chương 3 câu 17 nói rằng: “Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi.” Hãy suy nghĩ câu Kinh thánh  
 73 này, Đức Chúa Trời vui mừng khi con người...không phải vì những người hoàn hảo. Chẳng có ai là hoàn  
 74 hảo trên thế giới này cả. Ngài vui mừng cả vì những người không hoàn hảo, những người bày tỏ lòng khát  
 75 khao Ngài và muốn yêu Ngài với tất cả sự không trọn vẹn của họ. Và Chúa Jêsus đã bước đi trên đất, chia sẻ  
 76 niềm vui của Cha mình vì con người. Hãy nghĩ về các môn đồ ở cùng Chúa Jêsus. Họ không hoàn hảo. Họ  
 77 chỉ là những tội nhân tội lỗi như bao người, giống tôi và giống những người khác. Nhưng Chúa Jêsus nhìn  
 78 họ theo cách Chúa Cha nhìn họ. Ngài yêu họ. Ngài không luôn chỉ trích vì lỗi lầm hay vì sự vụng về hay vì  
 79 sự thô lỗ của họ. Bởi vì Ngài có lòng thương xót như thế nên tôi có thể thấy trong sách Mác 12:37 rằng đám  
 80 dân đông nghe Ngài cách thích thú. Mọi người để ý thấy hương thơm tỏa ra từ trong tâm linh của  
 81 Ngài...tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn chảy từ trong lòng Ngài. Chúa Jêsus luôn động lòng thương xót khi  
 82 thấy người bệnh, những người thiêú thốn, đói khát, những người như chiên không có người chăn. Ngài đặt  
 83 mình vào địa vị của họ. Ngài biến những nỗi khổ của họ như của Ngài. Và nhờ đó Ngài có thể an ủi  
 84 họ.

85  
 86 Tôi có thể an ủi nỗi khổ của người khác chỉ khi tôi đặt mình vào địa vị của họ. Nói lời hay thì rất dễ nhưng  
 87 tôi cần phải đặt chính mình vào vị thế của họ để hiểu những gì họ đang trải qua và đó cũng là điều Chúa  
 88 Jêsus đã làm. Tôi đã sử dụng trí tưởng tượng của mình rất nhiều trong quá khứ cho những điều xấu. Tôi đã  
 89 sử dụng nhiều trí tưởng tượng của tôi cho những điều xa xỉ, cay đắng về người khác...đủ mọi loại xấu xa.  
 90 Giờ tôi đã được biến đổi, tôi cần phải sử dụng trí tưởng tượng của mình cho điều gì? Nhiều người tin Chúa  
 91 sử dụng trí tượng tượng của họ chẳng cho điều gì hết. Đây là những điều tốt tôi có thể tưởng tượng: đặt  
 92 chính mình vào trong hoàn cảnh của của người đang chịu đau đớn...những người tôi biết xung quanh tôi.  
 93 Khi tôi nghe được về hoàn cảnh của họ, hãy biết đặt mình như họ. Hãy sử dụng trí tưởng tượng để nghĩ tôi  
 94 đang ở trong một căn hộ lụp sụp sống chung với ông chồng bạo lực hoặc với một người vợ khó tính hay với  
 95 một đứa con hư đốn...mà tôi là bậc làm cha mẹ đang phải đối diện. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người  
 96 khác và cố gắng hiểu những gì họ đang trải qua. Điều đó sẽ là minh chứng về tình yêu của tôi.  
 97

98 Chúa Jêsus đã làm như thế. Ngài đau lòng khi thấy mọi người nhẫn tâm không săn lòng để một người đàn  
 99 ông bị teo tay được chữa lành trong nhà hội (nơi nhóm họp của người Do Thái theo truyền thống). Ngài thấy  
 100 một bà già đang đứa tang đứa con duy nhất của mình qua đời khi đi ngang qua và Ngài dừng đám tang đó  
 101 lại, mở chiếc quan tài và khiến cậu bé từ chết sống lại, trả lại cậu bé cho người mẹ của mình. Khởi nguồn  
 102 phép lạ của Ngài xảy ra không phải để khiến mọi người kinh ngạc về quyền năng của Ngài. Nhưng  
 103 phép lạ xảy ra để cho con người thấy tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài có lòng thương xót. Mọi phép lạ của  
 104 Chúa Jêsus đều xuất phát từ lòng thương xót.  
 105

106 Nếu tôi mong làm được phép lạ cho Đức Chúa Trời mà không có lòng thương xót thì tôi sẽ không bao giờ có  
107 thể đi theo Chúa Jêsus. Tôi không xứng đáng để làm đầy tớ của Ngài. Chúa Jêsus khước từ quyền lợi của  
108 mình. Ngài không khóc vì nỗi buồn rầu của mình nhưng những giọt mồ hôi đổ ra như những giọt máu vì sự  
109 đau khổ của tôi. Ngài mang lấy gánh nặng của tôi. Ngài không bao giờ khó chịu vì bất kỳ điều gì người khác  
110 nói hay làm với Ngài. Ngài không bao giờ khó chịu khi người ta không đáp lại như Ngài đáng hưởng vì  
111 Ngài không đến để được phục vụ. Ngài không bao giờ trút gánh nặng trên người khác. Ngài đến để gánh  
112 thay gánh nặng cho người khác...để phục vụ họ chứ không phải để được phục vụ. Và bởi vì Ngài sống như  
113 thế, tình yêu của Ngài tuôn chảy ra như một thứ hương thơm và mọi người được kéo đến gần Ngài.  
114

115 Tại sao thông điệp của Đáng Cứu Thé không được tiếp nhận tại Việt Nam? Có phải vì những người tin Ngài  
116 chưa tìm kiếm để có được tình yêu như Ngài có? Nếu tôi là một người đi theo Chúa Cứu Thé và tuyên bố  
117 nhân danh Chúa Jêsus thì hãy tìm kiếm hết lòng để có được tình yêu như Ngài, giống như một thứ hương  
118 thơm tỏa ra từ chính cuộc đời của tôi.