

1 **Gìn Giữ 10 Điều Răn**

2 Tôi sẽ tiếp tục xem xét sự khác nhau giữa người thuộc linh và người kiêu tôn giáo như đã làm trong 3 bài  
3 học trước. Tôi sẽ đi sâu hơn 1 chút để tâm trí có thể phân định rõ ràng về vấn đề quan trọng này.

4 Rất nhiều người quen thuộc với 10 Điều Răn Đức Chúa Trời ban cho Môi-se. Có thể tôi không biết tất cả  
5 các Điều Răn nhưng biết tất cả 10 Điều Răn là điều rất tốt.

6  
7 Tôi cần phải hiểu một điều về 10 Điều Răn là điều có thể cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Vì nếu tôi hiểu  
8 điều này tôi sẽ hiểu một chút lý do tại sao Đức Chúa Trời đã ban Luật Pháp dù Ngài biết rằng Luật Pháp  
9 không bao giờ có thể dẫn bất kỳ ai trở nên thuộc linh hay sống một đời sống tin kính. Thực chất, nếu bạn  
10 đọc sách Hê-bơ-rơ chương 8, bạn sẽ thấy rất rõ ràng Cựu Ước là “không toàn hảo.” Đó là từ được sử dụng  
11 trong Hê-bơ-rơ chương 8. Chẳng lẽ Chúa đã ban một thứ gì đó không toàn hảo? Chẳng lẽ Chúa đã phạm một  
12 sai lầm? Chắc chắn không phải vậy. Ngài biết kết cục từ buổi ban đầu. Ngài ban nó có một mục đích. Ngài  
13 ban nó để giúp tôi...để tôi có thể thấy nhu cầu của mình. Luật Pháp được ban cho để bóc trần tội lỗi.

14  
15 Lý do thứ hai Đức Chúa Trời ban Luật pháp để thử loài người...xem bao nhiêu người lấy làm thỏa mãn với  
16 sự công chính bề ngoài để được sự tôn trọng và khen ngợi từ người khác và bao nhiêu người sẽ cầu xin Đức  
17 Chúa Trời sự thanh khiết bên trong, là thứ duy nhất làm hài lòng Đức Chúa Trời.

18  
19 Đã có lần khi Chúa Jêsus nói chuyện cùng những người Pha-ri-si, Ngài bảo họ “Các ngươi là những kẻ chỉ  
20 lau chùi bên ngoài cái chén...nhưng Đức Chúa Trời thấy trong lòng các ngươi và Ngài muốn bên trong cái  
21 chén được sạch. Các ngươi là những kẻ làm tất cả những điều đúng đắn bên ngoài để người khác ngưỡng mộ  
22 nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu bên trong và Ngài tìm kiếm động cơ trong sạch.” Những người Pha-ri-si  
23 giống như A-đam che chắn bằng lá vả...và có một sự rửa sả ở trên họ. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus luôn  
24 chống nghịch lại những người Pha-ri-si. Hãy nghĩ về những người Pha-ri-si là những kẻ giữ câu chữ của  
25 Luật Pháp cho đến cùng...là những kẻ có giáo lý rất đúng đắn như tôi đọc trong Ma-thi-ơ 23 câu 2 và 3,  
26 Chúa Jêsus thậm chí còn bảo các môn đồ hãy tuân theo sự dạy dỗ của những người Pha-ri-si. Ngài nói “hãy  
27 làm và giữ tất cả những gì họ dạy.” Chỉ một điều duy nhất Chúa Jêsus nói “nhưng đừng hành động như họ vì  
28 họ nói mà không làm.” Vậy nên giáo lý của họ không có gì sai lầm.

29  
30 Có một nhóm người khác trong thời của Chúa Jêsus được gọi là những người Sa-đu-sê. Họ có giáo lý sai và  
31 Chúa Jêsus không bao giờ bảo các môn đồ hãy tuân theo sự dạy dỗ của họ bởi vì họ không tin vào các thể  
32 linh...hay các thiên sứ...và sự sống lại sau cái chết. Họ có lối suy nghĩ rất trần tục. Họ không nghĩ nhiều về  
33 sự sống trong tương lai. Giáo lý của họ lầm lạc...nhưng những người Pha-ri-si thì không như thế. Những  
34 người Pha-ri-si có giáo lý đúng.

35  
36 Một người có thể có giáo lý đúng hết nhưng vẫn có thể là một người kiêu tôn giáo. Có thể điều họ có chỉ là  
37 vẻ bề ngoài. Hãy nghĩ về 10 Điều Răn. Đức Chúa Trời nói người không được phép có thần nào khác. Người  
38 không được tạo nên các thần tượng. Người không được lấy danh Ta đùa bỡn. Người phải giữ ngày thứ 7 làm  
39 ngày thánh. Người phải hiếu kính cha mẹ. Người không được giết người. Người không được phạm tội tà  
40 dâm. Người không được ăn cắp. Người không được làm chứng dối trá. Đây là 9 trong 10 Điều Răn. Và để  
41 một người có thể giữ được 9 điều răn này mà không cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh là điều có thể.  
42 Trong thời Cựu ước họ không có Đức Thánh Linh sống trong lòng vậy nhưng Phao-lô đã có thể nói trong  
43 Công vụ chương 23 câu 1 “cho đến nay tôi vẫn sống trước mặt Đức Chúa Trời với một lương tâm hoàn toàn  
44 ngay thẳng.” Khi Chúa Jêsus chỉ ra các điều răn cho chàng trai trẻ giàu có, chàng trai trẻ nói: “Tôi đã giữ tất  
45 cả những điều này từ bé.” Như vậy để một con người kính sợ Đức Chúa Trời chỉ bởi sức riêng giữ được tất  
46 cả các điều răn này mà không cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh là điều có thể. Và với bất kỳ con người  
47 kiêu cách tôn giáo nào cũng đều có thể giữ được 9 điều răn này mà không cần sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời  
48 vì con người có một sức mạnh nhất định để có được một đời sống bên ngoài đạo đức và nếu như một người  
49 không thể thể hiện được một lối sống đạo đức bên ngoài thì đã chẳng có ai sẽ chấp nhận tôn giáo của họ.  
50 Loài người kỳ vọng những con người kiêu cách tôn giáo chí ít thì cũng phải có lối sống bên ngoài đạo đức.

51  
52 Nhưng khi nói đến điều răn thứ 10 thì nó không chỉ đề cập đến bề ngoài. Nó đề cập đến một thứ bên trong.  
53 Điều răn đó là “Người không được tham dục...hay tham muốn...hay có khát khao cháy bỏng.” Cả ba từ này

54 có nghĩa giống nhau. Thật không may từ “tham dục” có một ý nghĩa nội hàm xấu xa trong tâm trí của con  
 55 người ngày nay nhưng nghĩa của nó chỉ là “một khát khao cháy bỏng.” Giống Ga-la-ti chương 5 câu 17 nói  
 56 “...Thánh Linh ‘ước muốn’ những điều trái với bản tính xác thịt.” Điều này có nghĩa gì? Đức Thánh Linh  
 57 không làm bất kỳ điều gì xấu xa. Câu này có nghĩa Thánh Linh có một “ước muốn mạnh mẽ” nghịch lại với  
 58 xác thịt và xác thịt có ước muốn mạnh mẽ nghịch lại với Thánh Linh. Cũng từ này được sử dụng trong sách  
 59 Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 17 trong điều răn thứ 10. “Không được tham muốn nhà cửa của người khác.  
 60 Không được tham muốn vợ, tôi trai, tớ gái, bò lừa hay bất cứ thứ gì của người khác” có nghĩa giống như  
 61 “ngươi chớ có tham muốn nhà của người khác mãnh liệt. Và ngươi chớ có thèm muốn vợ người khác mãnh  
 62 liệt...hay ngươi chớ có ước muốn mãnh liệt để có được đầy tớ của người khác” và ước rằng kẻ đầy tớ làm  
 63 việc trong nhà người xung quanh có thể thành đầy tớ của mình...bởi vì đó là một người đầy tớ trung thành.  
 64 Ngươi chớ thèm muốn công việc kinh doanh hay lừa hay bất kỳ thứ gì của người người xung quanh.

65  
 66 Điều răn thứ 10 nhắm vào bên trong và không ai bằng cách nào có thể phát hiện ra liệu tôi đã giữ được điều  
 67 răn này hay không...điều này là bất khả thi. Phao-lô là một con người rất rất thành thật. Ông nói với chúng  
 68 ta trong Phi-lip chương 3 câu 6 rằng “theo sự công chính trong Luật Pháp tôi là người không chỗ trách  
 69 được.” Ông đã giữ Luật Pháp không chỗ trách được. Nó có nghĩa gì? Liệu có phải ông đã giữ được cả 10  
 70 Điều Răn? Không. Ông chỉ giữ được 9. Nhưng đó là tất cả những gì được đòi hỏi. Tôi chưa từng thèm khát  
 71 vợ người xung quanh...con gái của người xung quanh...và hãy nhớ rằng bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ  
 72 vợ và con gái bạn trên thế giới này đều là vợ hoặc là con gái của người xung quanh... Và tôi chưa từng thèm  
 73 muốn điều gì thuộc về một bất kỳ ai khác. Không có con người nào trên thế giới này có thể nói như  
 74 thế...thậm chí cả sứ đồ Phao-lô. Ông cho chúng ta biết một cách rất thành thật trong sách Rô-ma chương 7  
 75 khi nói “Vậy chúng ta sẽ nói gì? Kinh luật là tội sao? Chẳng hề như vậy; nếu không nhờ kinh luật thì tôi  
 76 không biết tội là gì; tôi cũng không biết tham lam là gì nếu kinh luật không nói: “Ngươi chớ tham lam.” Sau  
 77 đó ông nhắc đến điều răn thứ 10...chứ không phải 9 điều răn đầu tiên bởi vì ông đã giữ được chúng. Ông  
 78 nói...khi nói đến điều răn thứ 10 (Rô-ma 7:7) là câu có nói: “Ngươi không được tham”...hay “không được  
 79 tham dục”...hay “ngươi không được thèm khát bất kỳ thứ gì thuộc về người lân cận.” Phao-lô nói trong câu  
 80 8: “nhưng qua điều răn, tội lỗi đã nắm lấy cơ hội mà làm ra trong tôi đủ thứ tham dục.” Phao-lô thành  
 81 thật...” Và tôi nghĩ tôi đang làm Chúa hài lòng cho đến khi điều răn ấy cho tôi thấy sự bại hoại của tội lỗi  
 82 trong đời sống tôi...và tôi thấy tôi chết tâm linh trong mắt Đức Chúa Trời...bởi vì tôi thấy đủ mọi loại tham  
 83 dục...đủ mọi loại tham lam...đủ mọi loại thèm khát.”

84  
 85 Tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho một điều răn như thế nếu Ngài biết không ai có thể giữ được...mà không  
 86 nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh? Đây là câu trả lời. Đức Chúa Trời ban điều đó để thấy con người  
 87 sẽ thành thật thú nhận rằng họ đã thiếu hụt trong lĩnh vực này như thế nào.

88  
 89 Bước đầu tiên để trở thành một người thuộc linh là thành thật. Đức Chúa Trời không bảo tôi phải nên thánh  
 90 trước tiên. Không ai có thể thánh khiết giống như Ngài. Ngài không yêu cầu tôi phải yêu thương...hay  
 91 khiêm nhường...hay bất kỳ thứ gì khác. Bởi vì tất cả những điều ấy cần có thời gian. Nhưng có một điều mà  
 92 ngày hôm nay tôi có thể làm, đó là trở nên chân thật...và đây là bước đầu để trở nên thuộc linh thật sự.  
 93 Phao-lô đã thành thật. Ông nói “Điều đó là đúng. Tôi thấy đủ mọi sự tham lam trong lòng mình. Tôi là một  
 94 tội nhân.” Và ông nói “tôi là tội nhân như thế mà tôi nghĩ tôi sống...nhưng thực chất tôi chết...tôi chết trong  
 95 tội lỗi.” Đây là một người giữ từng điều răn bề ngoài...nhưng nhận thức rằng mình hoàn toàn chết trong tội  
 96 lỗi bởi vì đã khám phá ra đủ mọi thứ tham lam trong lòng mình.

97  
 98 Vậy lòng tôi thì sao? Tôi phải thành thật...và nếu tôi thành thật Đức Chúa Trời sẽ dẫn tôi đi xa hơn. Nếu tôi  
 99 không thành thật và giả bộ rằng mình chẳng có ước muốn như thế và giả bộ rằng tôi trong sạch, ngay thẳng  
 100 giống như những người Pha-ri-si đã giả bộ thì khi ấy Chúa Jê-sus sẽ nói với tôi một cách đầy mỉa mai giống  
 101 như Ngài đã nói với những người Pha-ri-si. “Ta không đến vì các ngươi – những kẻ ‘công chính’. Ta đến vì  
 102 tội nhân. Ta đến để kêu gọi tội nhân ăn năn.” Và Chúa Jê-sus cũng sẽ phớt lờ tôi và tôi sẽ hoàn toàn bỏ lỡ  
 103 Chúa giống như những người Pha-ri-si đã bỏ lỡ Ngài. Tại sao họ đã bỏ lỡ Chúa? Tại sao Chúa bỏ họ lại một  
 104 mình? Ngài nói “các ngươi là những người ‘khỏe mạnh’.” Ngài nói “còn ta đến tìm những kẻ bị bệnh.” Chỉ  
 105 có người bệnh mới cần thầy thuốc. “Tại sao những người khỏe mạnh các ngươi cần đến ta?” Liệu họ có thật  
 106 sự khỏe mạnh không? Họ còn lâu mới được như thế. Những người này là những con người bệnh tật nhất

## 16 Keeping the Tenth Commandment

Ground Zero by Zac Poonen

[www.cfcbangalore.com](http://www.cfcbangalore.com)

107 trong cả Israel. Tại sao Chúa Jêsus đã nói “các ngươi là những người khỏe” Đó là vì Ngài mỉa mai họ. Ngài  
108 đang cố cho họ thấy sự giả hình của họ. Và Ngài cho họ thấy rằng Ngài sẽ không giúp những kẻ không  
109 thành thật.

110  
111 Bởi vì Phao-lô đã thành thật, điều gì đã xảy ra? Ông khám phá ra quyền năng của Đức Thánh Linh có thể  
112 giúp ông giữ thậm chí cả điều răn thứ 10...làm thế nào để quyền năng của Đức Thánh Linh có thể giải  
113 phóng ông khỏi sự tham dục trong lòng? Dòng huyết của Chúa Jêsus thanh tẩy quá khứ thất bại của ông và  
114 quyền năng của Thánh Linh giải phóng ông. Điều đó được nói trong Rô-ma chương 8 câu 2: “luật của Thánh  
115 Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.” Tôi có muốn được kinh nghiệm điều này  
116 không? Tôi có muốn được bước vào một sự sống là nơi luật của Thánh Linh giải phóng tôi khỏi làm nô lệ  
117 của sự tham dục trong lòng? Thật dễ dàng để đến với Chúa. Tôi chỉ cần thành thật về tội lỗi trong lòng mình.  
118 Và nói rằng: “lạy Chúa, con có đủ mọi sự tham dục...” Hãy thành thật. Hãy nói với Chúa rằng con đã thiếu  
119 hụt...rằng con đã thất bại...rằng con đã phạm tội trong lòng. Hãy xin Ngài tha thứ cho tôi...thanh tẩy tôi  
120 trong dòng huyết của Ngài và nói: “Lạy Chúa con không muốn giả dối nữa” Xin Chúa hãy đổ đầy tôi với  
121 Thánh Linh của Ngài và ban cho tôi sức mạnh từ bên trong. Và tôi có thể trở nên trong sạch.