

15 Là Con Hay Là Đầy Tớ?

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Tôi có thể rất tôn giáo và vắn rắt, rất ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho mình và lúc nào cũng chỉ nghĩ cho những
2 lợi ích của riêng mình và mình được lợi cái gì. Nhưng khi tôi trở nên người thuộc linh tôi không thể nào là
3 người chỉ biết nghĩ cho mình hay ích kỷ. Tôi không còn nghĩ theo kiểu mình sẽ có lợi gì nhưng theo cách
4 Chúa sẽ được lợi gì...Chúa được ca tụng như thế nào?

5
6 Hãy nhớ lời cầu nguyện Chúa Jêsus dạy các môn đồ cầu nguyện. Chúa Jêsus nói: “Lạy Cha chúng con ở trên
7 trời...” sau đó là sáu lời cầu xin. Ba lời cầu xin đầu tiên liên hệ với Đức Chúa Trời...Danh Chúa...Vương
8 quốc của Chúa...ý muốn của Chúa. Ba lời cầu xin tiếp theo liên quan đến chúng ta...những nhu cầu vật chất
9 của chúng ta (đồ ăn hàng ngày)...nhu cầu xin được tha thứ (về những gì thuộc về quá khứ)...và nhu cầu cần
10 được giải cứu khỏi tội lỗi (trong tương lai). Nhưng hãy chú ý Chúa Jêsus dạy các môn đồ Ngài cách cầu
11 nguyện đúng là phải đặt vinh quang của Đức Chúa Trời...sự tôn kính, ý muốn...và vương quốc của Ngài lên
12 hàng đầu và đặt những nhu cầu của chúng ta hàng thứ hai.

13
14 Nếu tôi tra xét lời cầu nguyện của mình...hãy nghĩ về cách tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời thậm chí nếu
15 đó chỉ là lời cầu nguyện dài một phút hay nửa phút...hay một câu hay một lời cầu nguyện dài...bất kỳ loại
16 cầu nguyện gì. Nhìn chung thì suốt năm vừa rồi tôi cầu nguyện cái gì? Tôi cầu xin Chúa điều gì khi dành
17 thời gian cầu nguyện? Nếu tôi thành thật thì sẽ phát hiện ra những lời cầu nguyện của mình chỉ tập trung vào
18 chính mình, vào gia đình...và chỉ thế thôi. Đó cũng là một dấu chỉ cho thấy cách tôi sống thế nào...cách tiêu
19 tiền mình ra sao và cách sử dụng thời gian như thế nào.

20
21 Sau khi trả lời được những câu hỏi này, tôi có thể phát hiện ra rằng mình tìm thấy chính mình gói gọn chỉ
22 trong bản thân và gia đình...và xoa dịu lương tâm của mình, tôi chỉ dành chút ít thời gian với Đức Chúa
23 Trời...có thể một hay hai lần trong tuần khi đi nhóm để thờ phượng Chúa hay học Kinh thánh. Và khi ấy tôi
24 cảm thấy mình thật là một con người thuộc linh vì đã dành ra chút ít thời gian cho Đức Chúa Trời. Và tôi
25 cảm thấy mình thật là thuộc linh bởi mình đã dành chút ít thời gian cho Chúa...và có thể vì tôi sống một đời
26 sống ngay thẳng.

27
28 Nhưng người thật sự thuộc linh thì còn hơn nhiều so với việc chỉ đi một hay hai buổi nhóm của những người
29 tin Chúa, buổi lễ nhà thờ trong tuần. Thực chất, một người vẫn có thể rất thuộc linh mà không cần phải tham
30 dự buổi nhóm, buổi lễ nào mỗi tuần...ví dụ như anh ấy bị giam trong tù...hay nếu một người ở trong bệnh
31 viện, bị ốm và không thể đến các buổi nhóm, buổi lễ nhà thờ. Nhưng tôi không thể là một người thuộc linh
32 nếu chỉ biết tìm lợi cho riêng mình. Một người kiểu cách tôn giáo thực hiện nhiều lễ nghi tôn giáo để làm
33 dịu lương tâm nhưng sâu thẳm, tại chính trung tâm đời sống của con người ấy thì “bản thân mình” vẫn ngồi
34 trên ngôi vị cao nhất. Vì thế mà Chúa Jêsus nói: “Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ
35 bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta” (Luca 9:23). Trừ khi các con từ bỏ cái “bản
36 thân”...cuộc sống của riêng mình...hãy hạ bệ nó...giết nó...và bước theo ta còn nếu không con không thể
37 làm môn đệ ta được.” Và Chúa Jêsus nói bạn phải làm điều này mỗi một ngày.

38
39 Vì thế chúng ta thấy một người kiểu tôn giáo vẫn có thể đặt bản thân ở ngôi vị cao nhất trong lòng mình mà
40 vẫn thực hiện đầy đủ những nghi thức bề ngoài, tham dự đầy đủ các buổi lễ nhà thờ...đi nhóm Cơ đốc các
41 buổi tối trong tuần đầy đủ. Người đó có thể tham gia vào công tác truyền đạo. Thậm chí người đó có thể là
42 người từ bỏ nghề nghiệp của mình để làm việc cho Hội thánh trọn thời gian và có thể là người đi đến những
43 nơi khó khăn để giảng Tin Lành mà vẫn chỉ là người theo lối tôn giáo. Chúa Jêsus từng nói với những người
44 Pha-ri-si – là những người theo kiểu cách tôn giáo trong thời của mình. Ngài nói: “Các ngươi đi qua đất và
45 qua biển tới đây tới đó để cải đạo cho người khác và các ngươi đã làm được gì? Các ngươi sản sinh ra những
46 con người giống hệt các ngươi. Và chúng thậm chí còn trở nên giống con cái của địa ngục gấp hai lần các
47 ngươi. Thực chất họ đáng ra còn tốt hơn nếu các ngươi đừng đụng đến họ. Bởi vì các ngươi biến họ trở nên
48 giống mình...chỉ biết tập trung vào bản thân...nghĩ rằng họ đầy tính thuộc linh trong khi chỉ là hình thức tôn
49 giáo.” Và có rất nhiều người cải đạo kiểu như thế. Thậm chí ngày nay rất nhiều người cải đạo trở thành một
50 người có kiểu cách tôn giáo. Họ chưa bao giờ trở nên thuộc linh bởi vì “bản thân” vẫn còn ngự tại ngôi vị
51 cao nhất trong lòng mình. Họ chưa bao giờ được dạy phải vác thập tự giá mỗi ngày.

15 Là Con Hay Là Đầy Tớ?

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

52 Nghĩ về bản thân tôi trong một phút. Liệu đã có ai từng dạy tôi việc khước từ bản thân...để vác thập tự giá
53 mỗi ngày có nghĩa là gì?...thế nhưng tôi đọc Luca 9:23...Kinh thánh nói gì trong đó? Chúa Jêsus nói rằng
54 trừ khi tôi làm điều đó mỗi ngày còn nếu không tôi không thể trở thành môn đồ của Ngài. Tôi không thể
55 theo Ngài được. Điều đó là không thể. Ngài cũng nói trong sách Luca chương 14 câu 20...tôi không thể là
56 môn đồ của Ngài nếu tôi không đi theo Ngài...nếu tôi không vác thập tự giá mỗi một ngày.

57
58 Người kiêu tôn giáo nghĩ như thế này...đây là tiến trình trong cách nghĩ của người đó khi người này trở
59 thành một Cơ đốc nhân (một người tin Chúa) “Tôi có thể nhận gì từ Chúa? Chúa có thể tha tội cho tôi
60 không? Yeah, tôi cũng muốn điều này. Ngài có thể chúc phước cho tôi không? Yeah, tôi muốn cái này. Ngài
61 có chúc phước vật chất cho tôi không? Ồ! Tôi thích điều này! Ngài có xúc dầu cho tôi để những người khác
62 tôn trọng và kính nể tôi như một con người “thuộc linh được ban phước” hay không? Tôi cũng thích cái này.
63 Giờ bạn có nghĩ người đó là thuộc linh không? Người đó có thể nói rất nhiều về cách hoạt động của những
64 người tin Chúa nhưng mục đích của người đó là được cái gì đó cho mình. Người đó muốn mình nổi
65 danh...danh dự...lợi ích riêng...sự thịnh vượng cho riêng mình...phước cho riêng mình...cái gì cũng chỉ
66 “riêng mình”.... Cái “mình” ngự trên ngôi vị cao nhất trong cuộc đời họ cho dù họ có vẻ nhân đức (Người
67 đó có thể là người làm việc trọn thời gian cho Hội thánh. Nhưng rất nhiều người làm việc trọn thời gian cho
68 công việc của Cơ đốc giáo ngày nay đang làm điều ấy chỉ vì có lợi cho bản thân. Nếu những người này làm
69 các công việc đời thường thì họ có lẽ họ chẳng thể kiếm được lợi ích bằng một nửa với những gì họ sẽ kiếm
70 được trong các công việc của Cơ đốc giáo. Việc đó mang lợi ích đến cho họ. Họ đang kinh doanh Đức Chúa
71 Trời). Trong thời của Ngài, Chúa Jêsus đuổi những người như thế ra khỏi Đền Thờ...là những người chỉ biết
72 tìm lợi cho bản thân...có mặt chỉ để bán cừu và chim bồ câu làm đồ hiến tế trong Đền Thờ giúp cho người
73 đến dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời...nhưng thực chất chỉ nghĩ làm sao tìm lợi ích cho mình. Liệu tôi có biết
74 số lượng những người kiêu tôn giáo như thế giới Cơ đốc hay không? Nó khó phát hiện...ngụy tạo dưới cái
75 mác công việc Cơ đốc. Oh! Có rất nhiều người như thế.

76
77 Trái lại một người thuộc linh không nghĩ theo cách “tôi lấy được cái gì từ Chúa?” Thay vào đó người ấy
78 nghĩ: “Chúa có thể lấy gì từ tôi? Liệu Chúa có thể lấy gì từ một người trần như tôi có. Đâu là mức tối đa
79 Ngài có thể lấy? Nếu tôi chân thật...nếu tôi có thể hỏi bản thân mình “Đâu là thái độ của tôi với Chúa? Liệu
80 tôi có luôn nghĩ ‘Mình có thể nhận được từ Chúa điều tiếp theo là gì đây...cho mình...cho gia đình mình?
81 Hay thái độ của tôi là “Chúa có thể lấy thêm được điều gì từ con người trần như tôi trước khi tôi lìa đời? Tôi
82 muốn Ngài lấy được mọi thứ từ tôi...từ đầu cho đến chân và tôi muốn cuộc đời mình dành cho Chúa. Chúa
83 có thể nhận được gì từ tôi? Có rất nhiều khác biệt giữa hai kiểu thái độ như thế này.

84
85 Có thể hai người ngồi sát nhau trong một buổi lễ nhà thờ và có thể tôi không thể phân biệt được giữa hai
86 người này bởi vì câu hỏi nằm ở thái độ tâm lòng họ. Có thể cả hai đều đi truyền đạo...cả hai đều đi để phục
87 vụ Chúa...cả hai đều hi sinh thời gian sức lực...vậy nhưng động cơ cốt lõi sâu thẳm có thể lại khác nhau.
88 Chính động cơ là thứ xác định tính thuộc linh chứ không phải hành động bề ngoài.

89
90 Chúa Jêsus đi đến nhà hội. Những người Pha-ri-si đi đến nhà hội. Nhưng liệu có phải cả hai đều được Đức
91 Chúa Trời chấp nhận? Chúa Jêsus học Kinh thánh. Những người Pha-ri-si cũng học Kinh thánh. Liệu có
92 phải cả hai đều được chấp nhận bởi Đức Chúa Cha? Chúa Jêsus giảng đạo. Những người Pha-ri-si cũng
93 giảng đạo. Những người Pha-ri-si cũng là những người làm công việc Chúa trọn thời gian. Chúa Jêsus là
94 một người làm công việc Chúa trọn thời gian trong ba năm rưỡi. Nhưng họ có giống nhau không? Họ rất
95 khác nhau. Thực tế trong các sách Tin Lành chúng ta luôn thấy được sự tương phản giữa Chúa Jêsus và
96 những người Pha-ri-si. Đó là sự tương phản giữa thuộc linh và tôn giáo. Đó là sự tương phản trong việc sống
97 theo tinh thần thần của Giao Ước Mới...sự đồng thuận mới mà Đức Chúa Trời đã lập với con người và theo
98 Giao Ước Cũ là sống theo từng câu chữ Luật pháp ghi chép...có rất nhiều khác biệt giữa hai giao ước.

99
100 Khi A-đam phạm tội ông đã làm gì? Ông đã lấy lá vả che thân. Những cái lá vả là một hình ảnh của tôn giáo
101 khi con người cố gắng khiến bản thân có thể trung ra được trước Đức Chúa Trời và trước những người khác.
102 Chúa Jêsus đã làm gì khi Ngài nhìn thấy một cây vả...chỉ có đây lá mà thôi? Ngài rửa nó. Ngài rửa nó và cả

15 Là Con Hay Là Đầy Tớ?

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

103 cây và đều héo khô. Điều ấy dạy cho tôi biết rằng có sự rửa sả trên tôn giáo. Ngài đến tìm kiếm trái của cây
104 vả. Ngài không muốn nó chỉ có lá. Cây không chỉ được ra lá mà thôi. Và Đức Chúa Trời cũng không tạo nên
105 con người chỉ để trở thành những kẻ tôn giáo. Đúng vậy, có rất nhiều các hoạt động tôn giáo...nhưng bên
106 dưới nó tất cả nếu không có chút sự sống thuộc linh nào thì khi ấy Đức Chúa Trời chẳng thêm bận tâm...có
107 một sự rửa sả trên nó. Đức Chúa Trời đã đưa cho A-đam cái gì? Đức Chúa Trời đã tước bỏ những cái lá vả
108 và che cho A-đam bằng da của con thú được giết. Đó là hình ảnh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bản chất
109 của Ngài. Mặc lấy những cái lá là cách A-đam cố tạo ra cho mình...ông buộc những cái lá vả và làm thành
110 tấm che thân và ông cố che cho chính mình...và Chúa nói: “Ném nó đi. Ta không muốn nó.” Những cái lá
111 vả có thể trông có vẻ tốt nhưng chúng vẫn không được chấp nhận.

112
113 Thế nhưng tôi có thể hỏi “Tại sao Đức Chúa Trời giữ cho con người ở dưới luật pháp trong 1500 năm?”
114 Ngài muốn cho con người thấy sự trống rỗng của luật pháp. Ngài không chủ đích cho con người sống dưới
115 luật pháp cả cuộc đời của họ. Chúa để cho con người ở dưới luật pháp để cho con người thấy đó không phải
116 là con đường. “Người sẽ chẳng bao giờ đạt đến bản chất của ta bằng cách đó.” Ngài muốn chúng ta đặt dấu
117 chấm hết cho “cái của tôi” Và đó là mục đích của luật pháp. Những người đã chấm dứt được cái của tôi, thì
118 sẽ bắt đầu tìm kiếm Chúa. Và khi ấy Đức Chúa Trời có thể ban cho họ bản chất của Ngài. Đó chính là ném
119 đi “những cái lá vả” của tôn giáo và ban cho chúng ta bản chất của Chúa Jêsus Christ. Ngày nay Đức Chúa
120 Trời nói: “Ta sẽ ban cho con một tấm che thân”...và khi ấy Ngài ban cho tôi bản chất của Đấng Christ. Bản
121 chất của Đấng Christ nghĩa là tôi phục vụ Đức Chúa Trời cùng một tinh thần như Chúa Jêsus phục vụ Đức
122 Chúa Cha. Không như một đầy tớ nhưng như một người con. Đức Chúa Trời không gọi tôi là đầy tớ nhưng
123 là con Ngài và để phục vụ Ngài với tinh thần của Đức Chúa Con.