

13 Tính Chất Tôn Giáo và Tính Chất Thuộc Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Đâu là sự khác biệt giữa thể hiện tính tôn giáo và thể hiện tính thuộc linh? Với tôi hiểu được sự khác biệt
2 này là rất quan trọng. Tôi đọc Lời Chúa, trong bức thư thứ 2 sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê chương 3 câu
3 5 rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có rất nhiều người bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền
4 phép của nhân đức đó.

5
6 Nếu ai đó muốn hạ độc một người khác, họ hẳn sẽ không đưa cho người kia một cốc đầy thuốc độc nhưng
7 có lẽ sẽ đưa cho một cốc nước chỉ với một vài giọt chất độc...đủ để giết người kia. Tương tự như thế khi
8 Satan muốn lừa dối con người nó sẽ không đưa cho con người cái gì là sai lạc rõ ràng. Nó sẽ không đến để
9 giảng dạy về tội lỗi và sự bất chính. Kinh thánh nói trong sách 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 14 và 15 rằng
10 Satan đến giống như thiên sứ của ánh sáng.

11
12 Satan lấy nhiều hình dạng mà đến. Kinh thánh nói nó đến như một con sư tử...như một con rồng...như một
13 con rắn. Và khi nó đến trong những hình dạng này...như một con sư tử, như một con rồng, như một con rắn
14 tôi có thể dễ dàng nhận ra nó. Nó có thể hù dọa tôi nhưng không thể lừa dối tôi. Khi tôi nhận thấy một con
15 sư tử hay một con rắn hay một con rồng tôi sẽ không bị lừa. Nhưng tôi có thể bị lừa khi tôi thấy Satan đến
16 như thiên sứ của ánh sáng và khi các thuộc hạ của nó giống như “những người phục vụ của sự chính trực”.

17
18 Vì thế, để hoàn thành những mục đích của mình là dẫn con người rời xa khỏi Đức Chúa Trời chân thật và rời
19 xa chân lý, Satan phải phát minh ra nhiều tôn giáo khác nhau và cũng phát minh ra nhiều phiên bản Cơ đốc
20 giáo khác nhau – là những thứ khác với những gì tôi thấy trong Kinh thánh. Có rất nhiều người ngày nay
21 được sinh ra trong một gia đình Cơ đốc giáo dù ở hệ phái nào đi nữa vậy nhưng có thể họ vẫn chưa bước
22 vào trong đức tin cá nhân trong Chúa Jêsus Christ. Và rất nhiều người trong số họ tỏ ra về nhân đức. Thậm
23 chí cả những người đã tiếp nhận Chúa Jêsus như Cứu Chúa của họ, nếu họ không phân biệt được giữa tính
24 tôn giáo và tính thuộc linh...thì rất có thể họ sẽ phát triển theo những định hướng để trở nên kiểu cách tôn
25 giáo hơn là trở nên thuộc linh.

26
27 Tính tôn giáo là thứ thuộc về con người. Còn tính thuộc linh là từ trời. Ví dụ như luật pháp thời Cựu ước
28 không thể khiến ai trở nên thuộc linh. Có những con người vượt trội hơn cả những tiêu chuẩn của luật pháp.
29 Những người như Môi-se, Ê-li, Giăng Báp-tít...và những con người có nhận thức thuộc linh, biết được tâm
30 lòng của Đức Chúa Trời...nhưng tự thân Luật pháp không thể khiến ai trở nên thuộc linh bởi vì luật pháp chỉ
31 yêu cầu con người rập khuôn theo những tiêu chuẩn bề ngoài nhất định. Nếu tôi giữ 10 điều răn...nếu tôi
32 không có bất kỳ thần nào khác ngoài Chúa...tôi không có bất kỳ thần tượng nào...tôi không lấy Danh Chúa
33 đũa bỡn...tôi giữ ngày Sabat...tôi tôn kính bố mẹ...tôi không phạm tội ngoại tình...ăn trộm...giết người hay
34 làm nhân chứng dối trá hay tham của người lân cận...thì tôi ôn. Nếu xét bề ngoài luật pháp không tìm thấy
35 lỗi nào ở tôi. Và nếu tôi giữ tất cả những điều răn được ban cho liên quan đến các luật về tế lễ thì tôi được
36 chấp nhận như một người tuân giữ những chuẩn mực. Thì tôi sẽ là một người Do Thái chuẩn mực tại Israel.
37 Nhưng chưa chắc tôi đã là một người thuộc linh.

38
39 Ngày nay điều tương tự có thể xảy ra. Một người đến buổi lễ nhà thờ đều đặn tuân theo những đòi hỏi của
40 một hội thánh nhất định và giữ chuẩn mực tốt tại đó... thậm chí là kể cả có là một thành viên ban trị sự hay
41 một trưởng lão của Hội thánh đó cũng chẳng thuộc linh chút nào bởi ông ta có thể chỉ là người thể hiện tính
42 tôn giáo. Ông ta tương ứng với những người Pha-ri-si trong thời của Chúa Jêsus...là những người bề ngoài
43 tuân theo tất cả những đòi hỏi của luật pháp...trong con mắt của người đời nhưng lại là những kẻ trong lòng
44 không phó dâng mình cho Chúa Jêsus. Họ không thuộc linh. Họ không dâng mình cho Đức Chúa Trời. Họ
45 không yêu Đức Chúa Trời hết lòng, tâm hồn, sức lực và tâm trí. Trong sách Luca chương 16 tôi đọc được
46 rằng họ yêu tiền bạc. Đây chỉ là một ví dụ.

47
48 Những con người kiểu cách tôn giáo có thể cầu nguyện, đọc Kinh thánh hàng ngày...kiêng ăn và cầu
49 nguyện...họ có thể dâng hiến thu nhập của mình nhưng cùng với điều đó họ cũng tìm kiếm vinh dự, sự kính
50 trọng từ con người...sống cho bản thân...tiền bạc...thích nói xấu...vân vân. Và họ dường như không nhìn
51 thấy có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong hai khía cạnh này của đời sống mình. Một mặt là kiểu cách tôn giáo
52 trong đời sống khi họ cầu nguyện, đọc Kinh thánh và tham dự các buổi lễ nhà thờ...và mặt khác thì nói xấu,
53 đâm sau lưng, yêu tiền, sống cho bản thân, tìm lợi riêng ích kỷ cho mình. Với họ thì dường như hai cái này

13 Tính Chất Tôn Giáo và Tính Chất Thuộc Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

54 chẳng có liên hệ gì với nhau. Một mặt là ra dáng nhân đức nhưng sức mạnh từ bên trong để giải phóng một
55 con người khỏi một bản chất ích kỷ, tập trung vào bản thân, là thứ thực sự khiến anh ta là một người tin kính
56 thì lại không tồn tại.

57
58 Đây chỉ là một vài ví dụ. Nếu tôi để ý hơn đến quan điểm của con người...vào việc họ nghĩ gì về tôi...hơn là
59 Đức Chúa Trời nghĩ gì về tôi thì có nhiều cơ hội để tôi có thể chỉ là người kiểu cách tôn giáo. Nhìn thẳng
60 vào vấn đề là điều tốt. Khi tôi bóc trần cuộc đời mình trước máy soi là Lời Đức Chúa Trời...và Lời Đức
61 Chúa Trời cho tôi thấy Cơ đốc giáo của tôi chỉ mang tính bề mặt...thì nhìn thẳng vào vấn đề là điều tốt. Tốt
62 hơn nên nhận thức được nó ngay bây giờ...hơn là đợi cho đến khi Đấng Christ trở lại và tôi phải đứng trước
63 Ngài. Khi ấy thì đã quá muộn. Nếu tôi nhận thức được điều ấy ngày hôm nay rằng tôi chỉ là kẻ mang tính
64 tôn giáo chứ không phải là người thuộc linh thì tôi có thể làm gì đó với điều này.

65
66 Một người thuộc linh là một người để tâm đến quan điểm của Đức Chúa Trời hơn là để ý đến quan điểm của
67 con người. Người thuộc linh để tâm hơn đến việc thể hiện ra đời sống tin kính nhân đức thậm chí hơn là giữ
68 buổi lễ nhà thờ. Tham dự các buổi lễ nhà thờ chỉ để giúp anh ấy hay cô ấy sống một đời sống tin kính...một
69 đời sống tin kính còn quan trọng hơn các buổi lễ. Cách một con người thuộc linh hành xử với vợ con mình
70 còn quan trọng hơn là người đó có thể giảng một bài giảng đạo.

71
72 Tôi nên đánh giá bản thân. Nếu tôi cẩn thận trong cách chuẩn bị bài giảng đạo của mình nhưng lại không cẩn
73 trọng trong cách đối xử với bạn đời ở nhà thì có lẽ tôi chỉ là một người mang kiểu cách tôn giáo...chứ không
74 phải mang tính thuộc linh...có rất nhiều khác biệt. Liệu tôi có phải là một người ra dáng nhân đức...người
75 có tiếng tốt vì sự thánh khiết nhưng thực chất lại không phải là một con người thuộc linh?

76
77 Nếu tôi thỏa mãn rằng mình cầu nguyện và dâng hiến nhưng dường như chẳng thêm bận tâm xem mình có
78 thể kiểm soát cách nói năng cả ngày...hay cũng chẳng thêm để tâm thực tế rằng tôi là người yêu tiền thì khi
79 ấy tôi là một người kiểu tôn giáo. Tôi có thể chú tâm đến việc chinh phục người hư mất, người chưa tin
80 Chúa...là điều rất tốt và cần thiết. Nhưng nếu tôi lại không chú tâm đến sự nên thánh cá nhân cùng với điều
81 ấy thì tôi chỉ là người kiểu tôn giáo. Còn người thuộc linh thì chú tâm đến cả hai điều ấy chứ không chỉ là
82 hình thức bề ngoài.

83
84 Có rất nhiều hoạt động mà những người kiểu tôn giáo tham gia là những hoạt động rất tốt nhưng câu hỏi lại
85 nằm ở thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên là thứ làm nên một con người thuộc linh. Hãy xem, một người kiểu tôn
86 giáo thường chỉ thích thú với những văn tự được chép ra...như các bức thư của Luật pháp. Trong sách 2 Cô-
87 rinh-tô chương ba nói rằng “chữ nghĩa làm cho chết.” Có nghĩa là nếu tôi nắm bắt Lời Chúa chỉ theo mặt
88 chữ nghĩa mà không hiểu được tinh thần của những câu chữ đó thì nó sẽ chẳng mang đến sự sống trong tôi.
89 Nó sẽ giết tôi. Kinh thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô chương 3 “...chữ nghĩa làm cho chết nhưng Thánh Linh
90 mang sự sống.” Nếu tôi có thể hiểu rằng toàn bộ phân đoạn, đặc biệt là phần cuối câu 6. Ông ấy nói là Ngài
91 đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh
92 Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.”

93
94 Chúa Jêsus đã từng nói với người ta rằng “các ngươi phải ăn thịt ta và uống huyết ta.” Rất nhiều người nổi
95 xung với Chúa Jêsus. Họ nghĩ rằng Chúa Jêsus đang dạy về tục ăn thịt người. Họ đã nổi xung đến mức bỏ đi
96 và không còn đi với Ngài nữa. Chúa Jêsus nói một lời cuối cùng với họ trước khi họ bỏ đi. Trong sách Giảng
97 6 câu 63 rằng: “Những lời Ta truyền cho các con là thần linh và sự sống, còn thể xác chẳng ích gì cả.” Vì thế
98 những gì Chúa Jêsus nói có nghĩa thuộc linh. Tôi có thể nắm bắt lời Kinh thánh...theo mặt chữ nghĩa và
99 tuân theo đến từng chi tiết mà chỉ là một con người kiểu tôn giáo...chứ chẳng thuộc linh chút nào.

100
101 Trở nên thuộc linh còn hơn nhiều so với việc chỉ là giữ theo chữ nghĩa của luật pháp. Nó yêu cầu một thái độ
102 tâm lòng hướng đến Đức Chúa Trời...hướng đến Lời Chúa để tôi trở nên một người thuộc linh. Mục đích
103 trong cuộc đời đó là cần phải trở thành một con người thuộc linh. Một người kiểu tôn giáo giống như những
104 người Pha-ri-si ngày xưa chỉ chú ý nhiều hơn đến việc làm cho bản thân được công chính trước mặt con
105 người...chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ đứng ngay thẳng và những gì họ làm là đúng đắn. Còn một
106 người thuộc linh thì chẳng thêm bận tâm con người nghĩ gì về mình. Chúa Jêsus không bao giờ tự hỏi người

13 Tính Chất Tôn Giáo và Tính Chất Thuộc Linh

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

107 ta nghĩ gì và nói gì về Ngài. Ngài sống chỉ để làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Một người thuộc linh thì chỉ để
108 tâm đến quan điểm của Chúa là gì. Người theo lối tôn giáo có thể thường xuyên ngắm nghía hàng năm trời
109 về những lời khen của ai đó nói với mình. Còn một người thuộc linh thì trái lại, khước từ sự chứng nhận từ
110 con người. Họ biết rằng những người khác không biết sự đời bại trong lòng mình. Họ biết rằng lời ngợi khen
111 của con người chẳng đáng giá gì cả. Vì thế họ sống cho quan điểm của Đức Chúa Trời. Họ sống để làm vui
112 lòng Ngài.

113
114 Và nếu mục tiêu cuộc đời tôi để làm vui lòng Đức Chúa Trời...và nó không dễ dàng. Tôi phải chiến đấu một
115 trận chiến để có thể nói được “Lạy Chúa, con không muốn làm đẹp lòng con người. Con muốn làm đẹp lòng
116 Ngài.” Và nếu đó là mục tiêu xác định của tôi, khi ấy tôi sẽ thấy Thánh Linh Chúa chỉ cho tôi con đường
117 thực sự thuộc linh. Và khi ấy tôi sẽ không chỉ có một bề ngoài nhân đức mà còn có cả quyền phép bên trong
118 của điều nhân đức ấy nữa.